

SARAH OG HANS
med bedstemor
og bedstefar
på besøg i
OLLERUPBUNKEREN



En dag Sarah og Hans var med bedstemor og bedstefar på cykeltur, så de noget meget mærkeligt.

Hvad er det? spurgte de.

Det er "Bunkeren i Ollerup". For mange år siden, da bedstemor og bedstefar blev født, var der krig i Danmark, og de tyske soldater havde besat Gymnastikhøjskolen.

Sarah og Hans løb rundt på Bunkeren og prøvede på at skubbe til de store jernklodser.



Bedstefar! råbte Hans.
Hvad er disse mærkelige
jerntingester brugt til?
Det var de store jernklodser,
han mente.
Dem lagde tyskerne ud på vejen,
så alle var nødt til at standse.
De bliver kaldt ”Spanske Ryttere”.
De her har været ved Hvidkilde
Gods, sagde bedstefaderen

Bedstemor kom og se.
Der er huller i jorden.
Sarah havde fundet 3 nedgange.



Er der noget under jorden?
spurgte Sarah overrasket.
De nedgange fører ned til et
beskyttelsesrum.
Der er ca. 100 meter lange
gange, hvor de tyske
soldater kunne opholde sig,
når de blev bange for bombeflyene.



De kom ned i gangene.
Det var smart, sagde
børnene.
Lyset tænder af sig selv,
og man kan gå i de
lange gange.
Hans kunne ikke lade
være med at tage en lille
løbetur i gangene.

Hans løb hen til en udstilling, der var i *niche 1*.

Hvad er det for hjelme, der ligger her?
Han havde fået øje på nogle mærkelige ting og sager, der var i det gamle toilet, som tyskerne benyttede under krigen.



Der er fire hjelme:

To danske, en engelsk og en tysk.

Ved fælles hjælp fandt de ud af, hvilken hjelm, der var dansk.

Der var også mange andre spændende sager.



Sarah stod og så på de andre genstande.
Hun så forundret op og udbrød:
Et dame ansigt med hat!
Gik soldaterne med damehatte?

Det var RAF huen, Sarah havde fået øje på. (Royal Air Force)
De engelske flyvere havde farverne blå, rød og hvid under vingerne.

De unge piger gik med disse huer under krigen for at vise, de holdt med Danmark og England.

De brugte også penge som smykker.

Mønterne var fra 1940.

En fem-øre, en to-øre og to en-ører. Det markerer datoen 9-4-1940.



Hvad skete der den 9-4-1940?
spurgte Hans.

Det var den dag, tyskerne
kom til Danmark.

Min far har fortalt mig meget
om den dag, sagde
bedstefaderen.

De gik videre i de lange gange
og kom til en bænk.
Er den ikke ny? spurgte Hans.

Den viser, hvordan de tyske
soldater var placeret i Bunkeren.
Der var bænke overalt.
Du kan se mærkerne på væggen.
Der kunne være mange. Fra
500 – 800 mand var
stuvet sammen i Bunkeren,
forklarede bedstemor.
Var her lys dengang?
spurgte Hans.

Du kan se mærker oppe i loftet.
Der hang flagermuslamper,
som lyste op.



Flagermus, der lyser.
Det tror jeg ikke på,
sagde Sarah.
Er her flagermus?
Nej, sagde bedstefar.
Det er specielle lamper,
der har det navn.

Så var alle rolige igen.

De var nu kommet hen til *niche 3*, hvor der stod modeller af amerikanske, engelske og tyske flyvemaskiner. De havde nogle mærkelige navne. De to største af maskinerne er dem, der styrtede ned meget tæt på Bunkeren under krigen. Kan du finde ud af, hvilken maskine, der er den engelske?





Sarah og Hans var enige om,
at det var spændende med flyverne.
Tror du, vores klassekammerater kan
komme på besøg her i Bunkeren?

Det er jeg sikker på, de kan.
Jeg har set en reklame, den hedder:
”Velkommen til Bunkeren”.
Der står noget vedrørende skoleklasser
på besøg, sagde bedstemor.

Hun tog den frem og læste:

Skoleklasser på besøg:

Gå ind på vores hjemmeside:
www.ollerupbunkeren.dk

Der arbejdes på:
Opgavesæt til skoleklasser
Med Sarah og Hans på besøg i
Ollerupbunkeren

Erindringsmuleposer til udlån
til skoleklasser

Materialerne kan frit kopieres.
(Ikke alle materialer er klar)



Kom og se! Her er en tegneserie om:
OLE FRIHEDSKÆMPER.

Han har et armbind på.

Hvad er en frihedskæmper?
spurgte børnene.

Frihedskæmpere var danskere,
der kæmpede mod tyskerne.

De var tapre, men mange af
dem mistede deres liv, sagde
bedstefar.

Nu er vi sultne, sagde børnene.

Så er det godt, at jeg har madpakker
med, sagde bedstemor.

De løb op fra Bunkeren og fandt
bænkene, og så blev der spist
madpakker og drukket saftevand.



Sarah og Hans havde sammen
med bedsteforældrene haft

EN GOD DAG VED OLLERUPBUNKEREN

Udgivet af Bunkersforeningen.

Tekst og foto: Aage Sækmose, Henning Hammelsvang og Finn Buch.

Med støtte fra: Fonden for Svendborg Sparekasse.