

# BUNKERSANLÆGGET I OLLERUP

DER ER GRATIS ADGANG.  
FRIVILLIGE BIDRAG MODTAGES MED TAK.

Bunkersanlæggene blev bygget under anden verdenskrig på befaling af den tyske værnemagt, der i årene 1943 – 1945 havde beslaglagt de tre skoler: **Gymnastikhøjskolen i Ollerup**

**Ollerup Folkehøjskole nu Den frie Lærerskole**

**Håndværkerskolen nu Ollerup Efterskole Sang og Musik**

Der blev bygget tre bunkersanlæg. Det største er det, du står ovenpå. Et andet er placeret ved Ollerup Efterskole. Det sidste er placeret lige før landevejen, der ses op til venstre.

Bunkerne skulle fungere som beskyttelsesrum for de tyske soldater under luftalarm.

Efter krigen har Bunkerne i mange år ligget upåagtet hen, bortset fra den Bunker du står ved. Den har Gymnastikhøjskolen tidligere i nogle år anvendt til opbevaring af kartofler og frugt.

Her tænder lyset automatisk, når der er personer i gangene. Anlægget ved landevejen blev åbnet for besøgende sommeren 2022. Her er der ikke lys, det skal du selv medbringe.

**Færdsel og ophold på området og i Bunkerne er på eget ansvar.**

Bunkeren her vil i årene fremover danne ramme om skiftende udstillinger, der belyser hvorledes beboerne i lokalområdet i perioden 1939 – 1947 oplevede besættelsen og efterkrigens vilkår.

Niche 1

Her udstilles effekter fra Anden Verdenskrig

Udstillingen i gangen mellem A og B viser tiden inden 29. august 1943

Niche 3

Model af området øst for Bunkeren og diverse flymodeller. Bl.a. af de fly, der styrtede ned på egnen.



Niche 2  
Motor fra nedstyrtet fly d. 4. jan. 1944

Udstillingen i gangen mellem B og C viser tiden efter 29. august 1943

Du står her



Scan kode og du kan gå ind på Bunkerens hjemmeside

Du er velkommen til at gå en tur i Bunkeren og få kendskab til blandt andet historierne om de oplevelser, egnens befolkning havde under besættelsen.

**Der er åbent fra 1. maj til 1. november.**



**ANLÆGGET ER HELT UNDER DE BESØGENDES BESKYTTELSE. DERFOR VIS HENSYN OG RESPEKT!**